

BOUWBRIEF

STICHTING TER KILLE
MUSEUM

Nr. 7

2 januari 2016

Wens

De stichting Ter Kille en alle medewerkers van het museum wensen u een gezond en voorspoedig 2016 toe.

Vorderingen

Uiteraard vordert dit gigantische project. Omdat er de laatste maanden vooral verwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, liet de zevende nieuwsbrief even op zich wachten. Alle deuren



hebben intussen de kleuren van het logo

gekregen: blauw. Daarnaast zijn de muren, de plafonds en de deurposten al gedeeltelijk onder handen genomen.

Om sfeer te creëren zijn op sommige plaatsen enkele witte plafondtegels vervangen door gele of blauwe. Hierdoor krijgt het geheel een vrolijkere uitstraling.

Avond voor belangstellenden

Op dinsdag 15 december was er een avond



georganiseerd voor lezers van de Nieuwsbrief.

De opkomst was overweldigend! Sommige dorpelingen kwamen niet eens met lege handen en hadden zelfs prachtig materiaal meegebracht. Meer dan vijftig belangstellenden liepen de voormalige Oranje Nassaschool



binnen om eens een kijkje te nemen, om aan te horen wat er zoal in de afgelopen tijd aan werk was verricht en om te vernemen wat er nog allemaal te doen was. Na de rondleiding was het tijd om, onder het genot van een drankje uiteraard, het bestuur te overvallen met ideeën. Enkele van deze ideeën zijn de andere dag al besproken. Van een paar is de uitvoering zelfs in volle gang.

2016

Tot half januari zal er nog wat aan het gebouw worden opgeknapt. Dan zal de laatste hand worden gelegd aan het schilderen van de



plafonds en de muren. Ook zullen de resterende deurposten het nog moeten ontgelden. Daarna zit dat gedeelte van het karwei er op. Gelukkig maar, want de laatste twee maanden vóór de opening zullen moeten worden benut voor andere doeleinden.

Op vele plaatsen zal extra verlichting moeten worden aangebracht en ook met het inrichten van het museum zal moeten worden begonnen.

Op zaterdag 9 januari begint het schoonmaken van het gebouw. Vanaf die dag gaat de bezem letterlijk door het gebouw. De ramen zullen een beurt krijgen, de vloeren zullen weer van onder

het vuil tevoorschijn komen en het verfwerk krijgt een verfrissend sopje.

Het aantal vaklui is per dag natuurlijk wisselend. In hoogtijdagen lopen er zes of zeven fanatiekelingen rond, die elk hun eigen project hebben. In laagtijdagen kan het gebeuren dat



een eenling flink door kan werken omdat niemand hem van het werk houdt. Frappant detail is, dat er rond koffietijd altijd meer werkmensen te bespeuren zijn dan daarbuiten!

Opening

De officiële opening stond gepland op zaterdag 12 maart. In verband met de gelijktijdig vallende optredens en het jubileum van de BAC heeft de Stichting Ter Kille besloten de opening van het museum te verplaatsen. Vandaar dat de officiële opening voor genodigden zal plaatsvinden op zaterdag 9 april. De dag erna gaan de deuren voor het publiek open.

Tijdens de opening wordt een boek gepresenteerd over Sluiskillenaar Honoré Colson. Enkele maanden later zal een tweede boek verschijnen. Dit boek zal de geschiedenis van Sluiskil beschrijven en een leidraad vormen bij de wandelroute, die bij het boek wordt geleverd. Het moge duidelijk zijn dat de wandelroute vanuit het museum én vanaf het Kerkplein kan worden opgepakt.

Liefhebbers, die beide boeken aanschaffen, hierin graag hun naam en woonplaats vermeld zien én die tevens graag een klein beetje sponsoren, kunnen dit doorgeven via terkille2016@gmail.com.

Het vermelden van uw naam en woonplaats in beide boeken bedraagt 20 euro (excl. Portokosten), incl. uiteraard beide boeken.

De boeken zullen worden uitgevoerd in wetenschappelijk formaat (17 x 24 cm) en ongeveer 150 bladzijden bevatten, uiteraard met fotomateriaal.